

Το άφυλο του Θεού και το φύλο στη θρησκεία



Σταλίκια Φωτεινή

Καθηγήτρια Θεολόγος – Φιλολόγος

Σχ. Σύμβουλος Θεολόγων Θεσσαλίας

Γλυκιά Αφιέρωση

στη μάνα, την αδελφή, τη σύζυγο, την εργαζόμενη,
την ερωμένη, τη φίλη, τη συντρόφισσα

στη ΓΥΝΑΙΚΑ

που με το σώμα, το νου, την ψυχή της
σαν παρουσία «ζεσταίνει» και ολοκληρώνει τη ζωή.



**Ο Θεός είδε τα δημιουργήματά του και
ήταν όλα πάρα πολύ καλά. Γένεσις 1:31**

Η έννοια του «φύλου» στη Θρησκεία

Μια από τις κύριες αιτίες της ανθρώπινης μοναξιάς είναι το φύλο. Ο άνθρωπος είναι ένα ον με φύλο, δηλαδή ένα ήμισυ όντος, ένα ον χωρισμένο, ανολοκλήρωτο, που ζητά να ακεραιωθεί. Το φύλο τραυματίζει βαθιά το εγώ που είναι δίφυλο, που μέσα στην ακεραιότητά του και την πληρότητά του θα ήταν και αρσενικό και θηλυκό, ανδρόγυνο. Από μόνο του το γεγονός της ύπαρξής του το φύλο είναι διαχωρισμός, έλλειψη, νοσταλγία, πόθος να ανοιχτεί στον άλλο

Η αγάπη

Η αγάπη είναι ακριβώς αυτό που καταργεί τη μοναξιά, αυτό που φέρνει το εγώ στον άλλο.
Μια απρόσωπη αγάπη που δε θα απευθυνόταν σε καμιά ατομική μορφή δε θα λεγόταν αγάπη.
Αγάπη από γυαλί λέει ο Rozanoff.
Δεν είναι ίσως παρά μία έκπτωση του χριστιανισμού.



Βάλε με σφραγίδα στην καρδιά σου, ωσάν σφραγίδα στο μπράτσο σου.

Είναι δυνατή η αγάπη σαν το θάνατο και σκληρός ο πόθος σαν τον Άδη.

Οι σπίθες της είναι σπίθες της φωτιάς, φλόγα του Θεού.

Νερά ποτάμια δεν μπορούν να σβήσουν την αγάπη.

Απόσπασμα από ΑΣΜΑ ΑΣΜΑΤΩΝ (μεταγραφή Γεώργιου Σεφέρη)

Τα θέλουμε να πετύχουμε: Στόχοι

- Να έρθουν πιο κοντά αγόρια και κορίτσια μέσα στο σχολείο
- Να ελευθερωθούν τα αγόρια από τις πιέσεις που συνδέονται με το περιεχόμενο της ανδρικής ταυτότητας
- Να μάθουν τα αγόρια νέα πρότυπα συμπεριφοράς και να πεισθούν ότι αυτά δεν βρίσκονται σε αντίφαση με την ανδρική ταυτότητα

- Να αντιληφθούν τα αγόρια ότι οι ρόλοι, οι συμπεριφορές και η θέση των γυναικών αλλάζουν και ότι δεν πρέπει να εκλαμβάνουν τις αλλαγές αυτές ως απειλή
- Να ενθαρρυνθούν οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί να εφαρμόσουν πρακτικές ισότητας των φύλων στις σχέσεις με τα νεαρά άτομα και να εισάγουν την ισότητα αυτής στο σπίτι και στο σχολείο.

Τι θέλουμε να ελπίζουμε για το μέλλον

- Τα δύο φύλα να μπορούν να ζήσουν μαζί σε ένα κλίμα αρμονίας και ασφάλειας και στα πλαίσια αμοιβαίου σεβασμού και εμπιστοσύνης

Η θέση της Εκκλησίας

Το έργο του Χριστού πρόσφερε σωτηρία σε όλο το ανθρώπινο γένος, καταργώντας την ανισότητα άντρα γυναίκας «ουκ ενι άρσεν και θήλυ, πάντες γαρ υμείς είς εστέ έν Χριστώ Ιησού» (Γαλ. 3:28)

Στην Ιερολογία του γάμου ακούμε τον Παύλο να επισημαίνει ότι, προκειμένου να κάνει κάποιος έναν υγιή γάμο, καλείται να αφήσει τους γονείς του και να ενωθεί με τον σύντροφό του. Εφεσ. 5:31

